



Stichting Klaartje Derks voor Kisumu

Dit is alweer de 11de Nieuwsbrief van de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu. Terugkijkend valt mij op, dat er heel veel is gebeurd, maar ook veranderd. De eerste Nieuwsbrieven zijn geschreven vanuit het gezin Derks en een brede kring van mensen, die Klaartje persoonlijk hebben gekend. Ook in Kisumu werd er in eerste instantie gewerkt vanuit projecten, waar Klaartje zelf was geweest. Geleidelijk groeide het werk van de Stichting, kwamen er vrijwilligers, die zich spontaan bij ons aanmeldden. Zoveel mensen, die Klaartje nu kennen, haar naam uitspreken, in haar naam zo'n mooi werk doen. Een grote familie lijkt het wel, die allemaal op de een of andere manier hun steentje bijdragen, omdat er zoveel goeds te doen is daar in Kisumu.....

En zolang zoveel mensen ons enthousiast blijven steunen, op welke manier dan ook, gaan wij ermee door, in het licht van onze Klaartje.

Heri Za Krismas – Heri Ya Mwaka
Fijne Kerstdagen en alle goeds in 2008.

Jacques en Yvonne Derks.

Nieuws van het bestuur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Het lijkt erop, dat in het jaar 2007 alle records worden verbroken bij de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu. Financieel gezien, het aantal bezoekers en vrijwilligers in Kisumu, heel veel projecten in Kisumu en verre omstreken en veel (financiële) acties hier in Beers en verre omstreken. Kortom: het bestuur is ontzettend trots en bedankt hierbij al die mensen, die ook dit jaar weer het werk van de Stichting een warm hart toedragen.

In het voorjaar 2008 nodigen wij jullie allemaal van harte uit in Beers op een informatiebijeenkomst. Samen met vrijwilligers zullen we ons werk in Kisumu laten zien,

erover vertellen, ervaringen uitwisselen enz. Deze Nieuwsbrief staat vooral in het teken van veel mooie foto's en verhalen gemaakt door onze vrijwilligers in 2007. Foto's en verhalen die voor zich spreken. De positie van de Klara Foundation in Kisumu is het afgelopen jaar zeker versterkt. Er is een vast team nu met Mr. en Mrs. Pabari aan het hoofd, bijgestaan door onze trouwe Tobias en de Amerikaanse Ren en een heleboel Nederlandse vrijwilligers. Veel lees en kijkplezier. Veel dank voor al die verbroken records.

*Marion – Theo – Yvonne.
Toon – Jacques.*



Een trotse Chotu Pabari bij onze eigen Klara's vehicle



Roland van de Lockant, ergens onderweg in Kisumu.....



Kledingproject voor een van de weduwen - groepen



Zelfgemaakte babykleertjes van Mevr. Schouten uit Polsbroek uitdelen in de Kraamkliniek van Kisumu



Verhalen van onze Kenyagangers in 2007

'We hebben de nieuwe auto gezien! Echt ontzettend mooi en heel erg comfortabel! We kunnen ons voorstellen dat het een hele uitgave is, maar het is erg fijn om met een betrouwbare auto op pad te kunnen'.
Willemijn Borghols en Mirjam Wiegman, december 2007.

'Het excuus 'this is Africa' of 'it is in the hands of the Lord' kon ik op een gegeven moment niet meer horen. Ik wilde door! Dingen doen, helpen, kansen creëren'.
Marc van den Boom, mei 2007.

'African time, I miss you so much! Lekker ongestraft te laat komen, heerlijk! Beetje jammer dat je dan nog een half uur moet wachten, omdat de rest nog later is'.
Roland van de Lockant, maart 2007.

'Klaartje is all around the place here, dat schreef ik naar huis. Dat was ook echt zo, want de Stichting is een begrip geworden in Kisumu en omgeving'.

Saskia Derks en Ronald Willems, januari 2007.

'Ik heb met eigen ogen gezien, dat de gelden goed besteed worden. Gezondheidszorg, scholing, voeding, scholenbouw en huisvesting van kinderen krijgen flink de aandacht. Maar ook de kinderen zelf zijn het tastbare bewijs dat uw giften vrucht dragen. Geweldig! Bedankt'
Toon van den Acker, februari 2007.

'Na 2001, samen met Saskia en 2004, samen met Yvonne, nu in 2007, samen met Toon voor de derde keer in Kisumu om projecten te bezoeken en om te overleggen over de actuele stand van zaken en de toekomst. Het was goed om weer terug te zijn in de vertrouwde situatie; Kenia gaat vooruit.'
Jacques Derks, februari 2007.

'Ook zijn we deze week begonnen met de voorbereidingen voor de kerstpakketjes. Het is de bedoeling dat we 3000 kinderen

blij gaan maken met een klein pakketje (snoepjes,ballonnen enz.) Ons huisje ziet er momenteel meer uit als een snoepwinkelje en we worden 's ochtends wakker met de heerlijke geur van mierzoete kauwgom. Begin december gaan we alle pakketjes uitdelen.'
Willemijn Borghols en Mirjam Wiegman, december 2007.



Onze studenten (18) van de Maseno Polytechnical School

Dit jaar een record aan Medical Camps.



De medicijnen



Katja Schuurman bezoekt een medical camp voor Omroep Llink



De wachtkamer



Op spreekuur bij de dokter



Llink - ploeg plant een boom

Een moment

'Vandaag (7 dec.) hebben we de vrijwilligers (Ren en Tobias) en Mr. en Mrs. Pabari uitgenodigd voor een lunch. (namens de Stichting Klaartje Derks). Zij doen al jaren lang zoveel goed werk voor de Stichting, dat het weer tijd werd om daar even bij stil te staan. Met uitzicht over Lake Victoria hebben we een moment stil gestaan bij Klaartje en hoeveel de Stichting inmiddels heeft bereikt. Doordat je dagelijks wordt geconfronteerd met dingen die nog allemaal moeten worden opgepakt vergeet je ook wel eens wat er allemaal al gedaan is. En dat is veel! Dit was dan ook een mooi moment om daar even bij stil te staan.'

Willemijn en Mirjam, december 2007.

Kisumu 2008

'Ja, het is weer zover. Op 18 januari vertrek ik weer voor 3 maanden naar Kisumu. Ook deze keer ga ik als vrijwilliger werken voor de Stichting Klaartje Derks. Een Stichting die ik een warm hart toedraagt. Wetende dat 100% van de gelden ook daadwerkelijk daar terecht komt. De kracht van deze Stichting is dat alles gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking. Samen iets ondernemen. Hoe zal het er weer zijn. Is de bibliotheek een succes! Verkopen de verstandelijk gehandicapte jongeren producten in hun kraam bij de school? Is de geitenpopulatie uitgebreid? Terug naar heel veel lieve mensen. Het lijkt een beetje alsof ik weer thuiskom.'

Marja van Dijk.

In dezelfde periode gaan diverse mensen 4 tot 6 weken samen met Marja werken : Marian Kuppen, Bart van Dijk, Marion Blom en Jan Kaak.

**Alle belevenissen zijn weer te volgen op de mooie site van Marja:
<http://members.home.nl/b.simsum/>
Vanaf april vertrekt Bart Hendriks uit Langenboom voor tenminste 3 maanden.**



De diverse stadia nieuw klaslokaal Ngege school, een van de 8 gebouwde klaslokalen

Financiële stand van zaken

Proficiat aan al die mensen, die er voor hebben gezorgd, dat er in de loop der jaren op de rekening van de Stichting bijna € 200.000,- is binnengekomen. Per 1-12 : € 197.378,49.

Ook 2007 was dus weer een heel bijzonder jaar. We zetten graag hierbij wat feiten op een rijtje:

- Tot 1 december zijn er zo'n 333 overschrijvingen gemaakt op de bankrekening.
- De vele vaste donateurs (ruim 100), die maandelijks/per kwartaal of jaarlijks geld storten blijven de Stichting heel trouw. We hebben dit jaar ruim € 41.000,- overgemaakt op de bankrekening in Kisumu.
- Hierbij zit ook de aanschaf van onze eigen 'project-car', ook wel Klara-Vehicle genoemd door de trotse Chotu Pabari, die al die jaren de financiën verzorgt in Kisumu en vanaf 1 december het team van vrijwilligers komt versterken.
- Deze goede tweedehands 4-wheel-drive is onontbeerlijk om al het werk in Kisumu en

de verre omgeving goed te kunnen doen.

- Diverse acties lopen nu nog.....zoals de kerstactie in de parochie Cuijk-Noord :
'Op Kraamvisite'. En de Stichting is genomineerd voor een prijs van € 5000,- bij de firma Nutreco/ Hendrix UTD. (Dankzij de inzet van Jan Kaak uit Beers).
- Een overzicht van de (grotere) acties is ook te vinden op onze site.
- De Stichting heeft nog steeds geen onkosten hier, zodat 100% van de gelden wordt besteed in Kisumu e.o. Zelfs de bankkosten worden dit jaar teruggestort door de Rabobank !
- En dat moet ook zo blijven.....

Zomaar wat kinderen in Kisumu.....



Kisumu, dichtbij en ver weg

Het is vooral internet dat de wereld 'kleiner' heeft gemaakt. Je zet je pc aan, opent het programma en de wereld verschijnt op je beeldscherm. Google even



*Asanteni- Asanteni- Asanteni:
Dank jullie allemaal.*

het woord Kisumu of dwaal rond met Google Earth en alles lijkt echt dichtbij te komen. Africa in Utrecht, Utrecht over de hele wereld. Lijkt het, lijkt het...! De beleving wordt nog concreter wanneer je naast de beelden ook de verhalen hoort van reizigers, vrijwilligerswerkers maar vooral van de familie Derks. Langzaam maar zeker begon zich in mijn hoofd een stad te vormen die Kisumu heet. Kisumu aan het Victoriameer in het westen van Kenia.

Toen ik in mei 2007 in het vliegtuig stapte naar Kenia om daar als vrijwilliger voor de Stichting Klaartje Derks te gaan werken,

had ik – dacht ik – een aardig beeld van wat mij te wachten stond. Ik had me immers goed voorbereid en heb bovendien aardig wat reiservaring. Na een paar weken gewerkt en geleefd te hebben, werd al snel duidelijk dat bijna alles anders is dan ik het me had voorgesteld. Simpelweg omdat er iedere dag wel iets gebeurt dat mij verrast. Grote dingen, kleine dingen, leuke en minder leuke gebeurtenissen. En ik kan jullie vertellen: het went nooit! De leuke dingen niet (gelukkig maar) en ook de minder leuke dingen niet (leerzaam?).

Juist het andere, het verrassende, het grote verschil maakte mijn verblijf in Kisumu boeiend, leerzaam, relaxed, vrolijk en melancholiek. Ik heb genoten van de mensen, met ze gelachen, gesport of gewoon gezellig een biertje met ze gedronken. Ik heb ze echter soms ook vervloekt. Zo voortvarend we met mevrouw Pabari, Tobias en Ren bezig waren de mensen een kans te bieden, zo passief werd er soms op gereageerd. Het excuus "this is Africa" of "it's in the hands of the Lord" kon ik op een gegeven moment niet meer horen. Ik wilde door! Dingen doen,

helpen, kansen creëren. En dan vooral in mijn tempo. De kunst van het werken in Kenia schuilt hem in het delicate evenwicht tussen accepteren en forceren. Wanneer ik accepteer, ga ik lekker mee in de volksaard. Veel lachten, veel niks doen en de dingen nemen zoals ze zijn. Forceren kan ook goed zijn. De zaak in beweging zetten en dankbaarheid zien bij kinderen, leraren, doktoren, ouders en grootouders. Dankbaarheid voor wat? Eigenlijk voor alles wat ik voor en namens de Klara Foundation heb kunnen doen. Het was voor mij een bijzondere en inspirerende ervaring. Je kunt met een kleine inspanning of gewoon met een beetje humor iemand gelukkig maken, even laten lachen, even laten vergeten. Aan het eind van de dag is dat genoeg. Ruimschoots genoeg.

Marc van den Boom, vrijwilliger voor de Stichting Klaartje Derks voor Kisumu in mei, juni en juli 2007.



Ook Kisumu....

*Geen ouders, geen huis.
Geen familie, geen thuis.
Geen liefde, geen lach.
Dat waren de
kinderen die ik zag.
Een huis, soms wat
kieren. Ugi of school-
spullen om te leren.
Medische zorg, een
beetje een beter leven.
Heb ik namens
Klaartje mogen geven...*

Marja van Dijk, mei 2006



Voor meer informatie
www.stichtingklaartjederks.nl

Correspondentieadres

Sterrenbos 3, 5437 NE Beers
E-mail: info@stichtingklaartjederks.nl
Telefoon: (0485) 31 65 06

Bank 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers

De 'Stichting Klaartje Derks voor Kisumu' is bij notariële acte opgericht op 5-2-2002. De Stichting heeft als doel: Het ondersteunen van projecten in Kisumu e.o. te Kenya, in het bijzonder t.b.v. (aids)weeskinderen. 100% van de donaties gaat naar onze projecten aldaar.