



NIEUWSBRIEF

Stichting Klaartje Derks voor Kisumu

4e jaargang no.2: dec. 2004 - Klaartje Derks Foundation

Nieuws van het bestuur

Met heel grote regelmaat ontvangen we nog steeds materiële en morele steun van Toon van de Acker, die twee jaar geleden is benoemd tot erelid van de Stichting. Hieronder is Toon zelf aan het woord: Een kostbare herinnering aan Klaartje: Als pastor kreeg ik – kort na die voor Klaartje zo fatale 23e oktober 2000 – het verzoek van de familie Derks om de uitvaartdienst te verzorgen. In het dorp Beers was er in die tijd geen pastor, dus kon ik het tijdens de mis niet nalaten te zeggen: “We zullen al- le bijdragen besteden aan de aids-weeskinderen in Kisumu”. Tot aller verbazing bracht die actie en de nasleep ervan zo’n 5.000 hollandsse guldens op. En daarmee was de Stichting Klaartje Derks in principe al een feit. Het vervolg kent U: een bescheiden Stichting, die tot nu toe geen cent voor zichzelf besteedde en dankzij de enthousiaste steun van velen – hier en in Kisumu – veel heeft mogen doen voor die arme en toch zo blije kinderen “van” Klaartje. Bedankt! We gaan door! Ik wens alle lezers een feest van menswording met Kerstmis en alle goeds voor 2005. Groetjes, Toon van den Acker, o. s.

Het jaar 2004 is voor onze Stichting weer een bijzonder jaar geweest: Jacques en Yvonne naar Kisumu in januari, Mr. en Mrs Pabari in Holland in april, zeven kenyagangers aan het werk in Kisumu, enz. enz. We verbazen ons over het enorme effect dat zo’n bescheiden meisje teweeg heeft gebracht, hier in Beers en verre omstreken en daar ver weg in Kisumu e.o. De onlangs overleden Bram Vermeulen schreef er dat mooie liedje over:

De Steen: (citaat)

Het gaat nog steeds goed met onze stichting en zo- lang zoveel mensen ons enthousiast blijven steunen op welke manier dan ook gaan wij ermee door, in het licht van onze Klaartje.

Yvonne Derks. Voorzitter.

Financiële stand van zaken

Vele particulieren storten maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar geld op de rekening van de Stichting. Daarnaast waren in het afgelopen periode diverse bijzondere acties : - De parochie Beers, vastenactie en de eerste communicanten en uiteraard de Dr. J. De Quayschool - De parochie St. Martinus in Cuijk met de collecties bij alle doopvieringen in 2004. - Steunpunt ’t Klooster Langenboom en de parochie van Langenboom t.g.v. het vormsel van kinderen. - Het afscheidsfeest in de dorpen De Lutte en Denekamp van Maarten en Monique, alsmede vier parochies aldaar. - Op diverse (familie) feesten werd voor de Stichting een groot geldbedrag bijeengebracht - Dit jaar werd bij vier uitvaarten een collecte gehouden voor de aidsweeskinderen in Kisumu - Bijdrages diverse congregaties. - HBV het vijfde team - Bijzonder is de actie van onze vriend en leraar van het Elsendaalcollege te Boxmeer, Ad Keeman, die een boekje heeft gepubliceerd met citaten van zijn leerlingen gedurende zijn gehele loopbaan. Het boekje is te koop en de volledige opbrengst is voor de Stichting.

In totaal is er dit jaar tot 1 dec. meer dan € 16.000 binnengekomen. Tot nu toe is dit jaar daadwerkelijk € 16.000 naar diverse projecten in Kisumu gegaan. Over de vier jaren dat de Stichting nu bestaat is er in totaal het enorme bedrag van € 75.000

Ik heb een steen gelegd in de rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

binnengekomen De financiële administratie is gecontroleerd door Toon Verbruggen (ex-hoofd financiën van de Gemeente Cuijk).

Asanteni-Asanteni. (Swahili) Dank jullie allemaal

Onze vrijwilligers in Kisumu

Het blijkt dat continuïteit/begeleiding en structuur nodig is voor de projecten. Onze vrijwilligers leveren hierbij een grote bijdrage. De vrijwilligers houden iedere veertien dagen een spreekuur voor de lokale projectcoördinatoren en bezoeken met grote regelmaat de projecten. Over alle zaken wordt overleg gevoerd met Mevr. Pabari, die uiteindelijk ook beslist over de besteding van geld.

Maarten en Monique

Maarten en Monique, afkomstig uit De Lutte en Denekamp, zijn in september 2004 in Kisumu aangekomen en zullen er een jaar blijven om voor onze Stichting te werken. Op hun schitterende website is te lezen en te zien wat voor mooi werk zij in Kisumu verrichten. www.mmgoeskenia.tk Na de eerste 3 maanden schrijven ze o.a. het volgende: Nog dagelijks zijn we verbaasd door de dingen die we hier in Kenia zien en meemaken: -De onophoudelijke stroom lopende mensen op straat. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen meer dan een uur moeten lopen om op tijd op school te zijn. -De houten winkeltjes langs de kant van de weg waar een oude vrouw haar bananen en tomaten



proeft te verkopen. -De kinderen met kapotte t-shirtjes, rennend op blote voeten met een stok in de hand achter een fietsband aan. -De begrafenisstoeten die dagelijks voorbij komen. -Hoeveel weeskinderen er zijn. Op de St Pauls basisschool zijn bijvoorbeeld van de 700 leerlingen 200 kinderen wees. -Hoe er wordt les gegeven. Op sommige scholen is namelijk niet een goed schoolboek te vinden. Laat staan een computer. -Hoe belangrijk het geloof hier is. Elke zondag gaan de meeste mensen naar de kerk waar 3 uur lang volop wordt gepreekt en gezongen. -Het land een prachtig land is met lieve mensen, die altijd stralen ondanks de armoede. De samenwerking van Monique en Maarten met Mevr. Pabari en met onze Australische vrijwilliger Trent Harrison verloopt uitstekend. De verpleegkundige Monique speelt een belangrijke rol bij de medical camps, de uji-mix-projecten en kledingprojecten. Maarten maakt zich daarnaast zeer verdienstelijk met het aanleggen van tuinen en waterputten. Ook in transport, bouw en onderhoud is hij een kei. Met hun "eigen" Suzuki-4-wheel-drive, die de stichting mag gebruiken van een Japanse onderzoekster, bezoeken zij alle projecten.

Maud Beekman en Marieke Dekkers

In augustus waren zij voor onze Stichting in Kisumu en daarover mailden zij het volgende: Een medical camp is een ervaring op zich. Met z'n vieren, Dr. Kilimo een Keniaanse arts, Trent Harrison een Australische vrijwilliger, die ook voor de Stichting werkt en Maud en ik op pad door de modderige binnenwegen naar een dorpje in de bergen. Daar hebben we ons kamp opgezet. De mensen zaten al buiten op bankjes te

wachten, sommigen hebben al uren zo gezeten, de dokter, met pen, papier en stethoscoop, in een kamertje en hij heeft die dag meer dan 200 kinderen gezien. Sommigen hadden echt naar het ziekenhuis gemoeten, maar dat advies volgen ze niet op omdat ze het niet kunnen betalen... Indien nodig gingen ze daarna met een recept in de hand naar Trent voor een injectie of naar Maud of mij voor de verzorging van wonden en het verstrekken van medicijnen. Trent vertelde dat er meerdere kinderen bij waren met aids, maar Kilimo praat daar met niemand over, dat hoort een arts toch wel te doen.....? Zo'n medical camp kost all in nog geen € 150,00, dus 75 cent per kind.

Onze projecten in Kisumu

Nog steeds vragen een aantal standaardactiviteiten in scholen en weeshuizen de aandacht zoals: uji-mix (maispap), kleding, ontwormen van kinderen, het opknappen en inrichten van gebouwtjes en de omgeving daarvan. Wij en onze vrijwilligers kunnen heel veel uit eigen ervaring vertellen. Onderstaand slechts een paar voorbeelden van wat er allemaal gedaan wordt.

Boekenproject: Read to Grow Van de Helmondse stichting Read to Grow hebben we engelstalige kinderprentenboeken en kinderleesboeken gekregen. Met behulp van Tien Theunissen uit Beers zijn deze boeken naar Enkhuizen gebracht. Per zeecontainer zijn deze boeken verscheept naar Kenya. Na ontvangst schrijven Monique en Maarten daarover het volgende: Allereerst hartelijk dank voor de 3244 boeken die we reeds in ontvangst hebben mogen nemen. Het zijn zeer mooie en bruikbare boeken voor de stichting, waar we zeer blij mee zijn.. We hebben alle boeken voorzien van een stempel met daarop "Klara Foundation Library". Ook gaan we ze plastificeren, zodat ze niet na een jaar al afgeschreven zijn. Ook gaan we de kinderen leren hoe ze om moeten gaan met boeken. Momenteel zijn we bezig met het opknappen van 2 klaslokalen van de Sinyolo primary school. We willen een lokaal gebruiken als leesruimte en in het andere lokaal de boeken plaatsen.. Het is de bedoeling dat de boeken alleen gelezen worden in het lokaal dat ingericht wordt als leesruimte, dus de boeken gaan niet mee naar huis. In de St. Pauls School zal, als er weer boeken naar Kenia komen een tweede bibliotheek komen.

Mijn eigen project (door Maarten Meijerink) Een aantal weduwes hebben zich verenigd onder de naam St. Clara's Widows. Ze zijn in totaal met 25 vrouwen en 2 mannen en 81 (!!!) kinderen. Ze hebben bij de Klara Foundation aangeklopt voor steun. Met mrs Pabari is overlegd dat de volgende dingen met steun van de stichting verbeterd kunnen worden: 1. De compound wordt met kippengaas omheind. 2. Er wordt een gedeelte als groentetuin ingericht. 3. Er wordt een waterput gegraven. (20 m diep) 4. Er komt een kippenren met kippen. 5. Er worden papaya - bomen en bananenbomen geplant. Ik ben door mevrouw Pabari aangesteld om dit project te runnen! Yes! Ze zijn inmiddels druk bezig de kippengaas ong 10 cm diep in te graven. Het is wel de bedoeling dat zij voor de palen zorgen en dat al het werk door hun verricht wordt. Maar uit hobby help ik graag een aantal uurtjes per week mee! De groentetuin wordt allereerst ingericht met tomaat en 'sukuma' (een soort spinazie) daarvoor hebben we zaden gekocht!. We gaan steeds per week 1 stuk van 6 bij 2 meter inzaaien. Dus zij moeten steeds zorgen dat een stuk klaar voor gebruik en is vermengd met mest en as. Ook voor de bomen wordt steeds een stukje vruchtbaar gemaakt en dan hebben ze al met ongeveer 3 maanden papaya's! Als alles goed gaat hebben ze in een jaar tijd groenten en fruit en elke dag verse eieren! En dan kan begonnen worden met de verkoop! De waterput wordt natuurlijk gewoon met de hand gegraven! Hiervoor gebruiken we putringen die we in het gat laten zakken en er dan steeds 1 bovenop

zetten en er dan van onderen zand uit graven. Als we volgens het schema werken dat ik heb opgemaakt, zijn we in 1,5 maand zo diep dat er water is! Hopelijk lukt alles en zijn ze in een jaartje zelfstandig op weg om hun levensstandaard te verhogen! Ik houd jullie op de hoogte !

Het verhaal van Tobias. In navolging van de Stichting Klaartje Derks wordt in Kenya de Klara Foundation opgericht en Tobias Evans Kodongo wordt een van de bestuursleden. Hij is geboren in Sinyolo op 19 dec. 1948. Zijn vader is gestorven toen Tobias 7 jaar oud was. Tobias heeft geen broers of zussen en heeft het geluk gehad dat hij kon gaan studeren. Hij heeft een lerarenopleiding gevolgd in Kericho. In 1975 is Tobias getrouwd met Lenet Estar en kreeg 8 kinderen. Tobias heeft 26 jaar als leraar gewerkt met een salaris van (maar) 140.000 ksh (= 140 euro) per maand. Op zondag leidt hij kerkdiensten in de scholen waar hij les gaf. Omdat alle scholen waar hij les heeft gegeven gevestigd zijn in Sinyolo, is hij een zeer belangrijke kracht voor de Stichting. Hij kent de scholen, de mensen die er nu lesgeven al een zeer lange tijd. Tegen Tobias hoeft je alles maar één keer te zeggen. “Tobias is een van de weinige lokale mensen die ik echt vertrouw”, zegt mrs Pabari. Tobias is een man die zichzelf wegcijfert. Hij helpt met liefde de mensen en vooral de kinderen in zijn district, om de levensstandaard te verhogen. Hij wil graag dat zijn land vooruit gaat en niet blijft steken in de armoede van nu. Op dit moment is Tobias sinds een paar maanden met ‘pensioen’. Hij is onder alle omstandigheden een zeer positief ingestelde man; hij is objectief en onafhankelijk. En zoals Tobias altijd zegt als hij weggaat: “Have it nice!”

Verjaardagskalender, Verjaardagskalender, Verjaarsdagkalender

Wij hebben een verjaardagskalender laten maken, die is samengesteld uit prachtige foto's, gemaakt door onze vrijwilligers in Kisumu. Zij vertellen hun eigen verhaal en het geeft een goed beeld van ons werk in dat mooie stukje Afrika. Deze kalender gaat 8 euro kosten en het is ons gelukt dat bijna 100% van de opbrengst naar Kisumu gaat. Inpladi b.v. uit Cuijk deed gratis de vormgeving en sponsors m.n. uit Beers hebben het merendeel van de drukkosten betaald. De verjaardagskalender is o.a. in Beers te koop bij Jos van den Heuvel, maar een telefoontje naar de Sterrenbos of een mailtje is voldoende om de kalender(s) thuis te bezorgen in Beers en verre omstreken. Tel. 0485 316506, of mailen op mailadres hieronder. Opsturen doen we natuurlijk ook, maar dan komen de portokosten erbij.

Stichting op internet

Voor meer informatie kunt U terecht op onze website: www.stichtingklaartjederks.nl

Mailen kan ook: info@stichtingklaartjederks.nl

Bank: 1171.65.956 t.n.v. Stichting Klaartje Derks te Beers.